

אבל את התנופה כבר לא היה אפשר לעצור, ובעזרת צוות הפיתוח של החברה בישראל – פותחה ונוצרה העברית הלוגית, שפה טבעית שניתן לשתול אותה לתוך חבילת אופיס. כך, למעשה, הפכה העברית לשפה לגיטימית כמו כל אחת משלושים השפות בערך, שכיום אפשר לבחור בהן כברירת מחדל בעת התקנת מערכת חלונות וחבילת אופיס. "מבחינתי המפנה היה בגישה", מסביר סקופ. "כשקיבלתי את הסניף הישראלי של מיקרוסופט, הגעתי למסקנה שלהנהלות של שתי החברות הקודמות שבהן עבדתי עשיתי יותר מדי הנחות בכך שלא התעקשתי על גרסאות עבריות. לכן החלטתי שהפעם, למיקרוסופט אני לא עושה הנחות, אחרת הנהלה האמריקנית תמשיך להתייחס לעברית כאל סאב-סטנדרט..."

משפחות הפונטים

אחרי שאושר הסטנדרט העברי, היה צורך לגוון את מספר הפונטים העבריים, שעד אז היו מועטים מאוד. בתקופה ההיא היה מקובל שמערכת ההפעלה כוללת רק פונטים בסיסיים, ואת האחרים יש לרכוש בתשלום. סקופ חקר ודרש וגילה כי בירושלים מתגורר אדם ששמו שמואל גוטמן, שפיתח מגוון של פונטים בעברית. גוטמן, שנפטר לפני כשש שנים, עסק בשרטוט אותיות ובעיצוב

גופנים. בתקופת השואה עסק בזיוף מסמכים לצורך הצלת יהודים. בין היתר זייף לעצמו ולעוד קבוצת יהודים תעודות המורות כי הם חברי המשטרה הלאומית ההונגרית. סקופ איתר אותו, ולאחר משא ומתן קצר שאל: "כמה אתה חושב שתרוויח מהפונטים שלך במשך עשר השנים הבאות?" הערכתו של גוטמן היתה 20-30 אלף דולר. סקופ: "אני מוכן לרכוש ממך את הזכויות לכל הפונטים ב-50 אלף דולר". גוטמן הסכים מיד והעביר למיקרוסופט כמה עשרות משפחות פונטים, שהמוכרים מהם לכולנו הם הדסה, הצבי, חיים, דרוגולין, שוקן, קורן ועוד. לימים הצטרפו לרשימה עוד עשרות פונטים, בעברית ובאנגלית, המשמשים כיום את "מקלידי השפה העברית" בתוכנות של מיקרוסופט.

לאחר מכן נכללה גם בגרסה האנגלית כמות גדולה של פונטים. "ראיתי בנושא הקניית העברית לתוכנות של מיקרוסופט לא רק עניין לשוק המקומי, אלא עניין יהודי כלל עולמי. רציתי לאפשר גם ליהודים וישראלים בתפוצות וגם למטיילים שמסתובבים בעולם הגדול - לתקשר בעברית על גבי גרסאות לועזיות של אופיס, מכל מדינה שבה הם נמצאים. לאחר שדבר זה הושג - ראיתי בכך את השלמת המסע שלי להחדרת העברית למחשב..."

אם כך, אפשר בהחלט לכנות אותך "מחיה השפה העברית" במחשב?
סקופ: "נכון. גם אשתי אומרת ככה..."

ואולי אפילו מגיע לך על זה פרס ישראל?

סקופ: "נכון. גם אשתי חושבת ככה..."



"ראיתי בנושא הקניית העברית לתוכנות של מיקרוסופט לא רק עניין לשוק המקומי, אלא עניין יהודי כלל עולמי. רציתי לאפשר גם ליהודים וישראלים בתפוצות וגם למטיילים שמסתובבים בעולם הגדול - לתקשר בעברית על גבי גרסאות לועזיות של אופיס, מכל מדינה שבה הם נמצאים. לאחר שדבר זה הושג - ראיתי בכך את השלמת המסע שלי להחדרת העברית למחשב..."