



## ספריות וניהול כנסים - דוגמאות לשימוש בענן

בالمושך הוצגו כמה דוגמאות לשימוש בענן. **פתח כהן**, מנכ"ל אייפ-דוט, תיאר את העברת מobicity הספריות הציבוריות הממוחשבות בישראל, במהלך ארבע השנים האחרונות, לשימוש בתוכנות הפעולות בסביבת הענן (Collaborative Open Source) הדודות לשימוש בתוכנת גוף צוותים. "חשוב להבין כי כל מה שהציגנו, ניתן לפתח ולהפעיל גם עלי כוורות. על גבי תשתיות מיחשוב 'שנות', אשר אין מרכיבות מיחשוב ענן, אך בעלות גבירות בחרבה יותר לכל ספרייה, וככמות גדולה בהרבה של

אפליקציות שיאפשרו לשחרר ידע וניסיון בצורה פשוטה וឥינטואיטיבית דרך המחשבים הללו ולהיות מודעים לתופעות החברתיות של התמכרות באשר לתשתיות אמצעי מספקת פלטפורמה כשירות, וחברות רבות מציעות היום את התוכנה שלהם בצוות SaaS. בזכות הענן גם חווינו את המעבר מהעולם הפיזי וה-BATCH - לעולם זמן אמיתי.

"תופעה נספפת היא העובדים הויירטואליים - עובדים שונים לשכור לתקופה קצרה, תופעה נפוצה מאוד בתחום ה-QA, חברות שימושיות עובדים, אולפני סרטים שוכרים אנטומורפים באמצעות האינטרנט וכל



בעיות טכנולוגיות ופתח לכשלים חמורים של אבטחת מידע. "היתרונות של השימוש בענן הם: יישול תהליכי שיטוף המידע; ניהול קטלוג מרכזי עבור רשותות אזוריות של ספריות; ניהול רשות אזורית או ארצית, של ספריות בעלות קטלוגים עצמאיים; יכולות חיפוש מתקדמות בסיסי הנתונים - התאמת למניינים; שילוב מנועי אינדוקס של קבצים נלווה/חיצוניים ביחס עם מידע מבסיס הנתונים (SQL); התקנה אחת בלבד, הקיימת בענן, ניהול גרסאות כל-, בניית דוחות אנטומורפיים ושיטופם בין הספריות; הוספה תגבות קוראים, המלצות הספרניות ודירוג לכל פריט מידע; COS - Collaborative Open Source - רב-מוח"ן ומיישם לתוכנה או בדיקת המערכת באופן מוקף על ידי כלל המשתמשים". לפיתוח משותף ובדיקה של מערכת באמצעות מנגנון **אורלי סיימן** מהספריה הלאומית ובניני ספריות עסקין, ואורי סיימן מהספריה הלאומית בפייסבוק, המאפשר בירושלים הציג את השימוש של הספרייה הלאומית בפייסבוק, המאפשר גם לטלבשים להוסיף נתונים על ספרים ולבקש פריטים. הדגמה נוספת של שימוש דואק פנימי היא בחברה בינהומית מבזורת **עדן אליעזר** מחברת כנס מדיה הציג את המערכת, המאפשרת לכל סניף החברה, העוסקת בניהול כנסים רפואיים ביוטר מ-30 מדינות, להשתמש בתוכנה מרכזית אחת שמאפשרת להם לנתח את פעילויותיהם של הרופאים המשתתפים בכנסים כדי לדעת מתי פנייה וארך פנייה אליהם, במגבלות שהרגילה מishiota על פנייה לרופאים. "במקומות תלוחקים מטה, מערכת בכל סניף, יש יתרון לספק גישה ממשק אחד, כל אחד, כמובן, לנוטרים שהוא יכול לראות בהתאם להרשאות", מדים בן אליעזר.

אחד מקבל חלק מהסרט ועובד עליו, עורך דין, שוכרים סטודנטים לחפש פטנטים, שומר הגבול האמריקני שמבצע אלפי אנשים היושבים בבית ומסתכלים על המצלמות, ואם הם מגלים חדרה - הם מקבלים אלף דולר.

"מה שאפשר זאת בשנים האחרונות הוא מהירות הרשת. הרשותות היו סימטריות ופעלו ב מהירות של לפחות 100 מגה לשנייה, אם לא 1 גיגה לשנייה. הדבר מאפשר לשוק חופשי של קווים ומוכרים שלא שabay מיחשוב.

"בגלל הנפקים העצומים לא יהיה כלכלי להחזיק מידע בארגון. הפתרון הוא רק בענן. היום אפשר לקבל בפתרונות יכולת מחישוב שהיינו צריכים לשלם עליה מיליון דולר ליום לפחות כמה שנים. האבטחה בענן חזקה יותר מאשר במערכת המיחשוב המ堅密, אבל האם בזכות זאת תוכל לשכנע את הנהלי המיחשוב והמחלים העסקיים לבתו בענן? זו כבר שאלה פיסיולוגית של הסתגלות, האם אנחנו יכולים להשרות עצמנו לא להעביר את המידע לנו? ברור שלא, ממש שכולנו יעבירו לשם מבחינה כלכלית. התהלהן יתבצע בשלבים. בתחילת ייעבר לענן מידע פחות רגיש, ולאחר מכן גם מידע רגיש יותר. יש הרבה ספקינו בענן,

ויהי צורך ליצור מנגנונים שעשו השוואה בין ספק השירות השונים". בדבר אחד מסכים אלגום עם ד"ר אגרברא: "היום נדרשים יותר ויותר אנשים שיעודים לנתח את המידע ולנהל את המידע וש ביקש לכאלו שיכולים לכתוב אלגוריתמים לניתוח המידע".