



בישראל האינטרנט התחיל לתפוס אש, וחבר'ה צעירים הבינו שאפשר לעשות את זה ללא עבודה בחברה גדולה וותיקה. שלושה בחורים צעירים החליטו שגם הם יכולים לעשות כמו יאהו!, והלכו והקימו ביחד עם ערוצי זהב אתר בית, אז קראו ככה לפורטל "אתר בית", שבו הם ריכזו כל מיני לינקים וחדשות שאספו. גדי הדר ("ה'עסקי"), ארז פילוסוף ("ה'גאון") ופיני שטרנשוס ("מלך השייווק") הקימו את טל-טל שאחרי כמה חודשים הפכה לוואלה. לימים התחילה וואלה גם לפתח יישומים ואתרים מסחריים ולא רק פורטל לחדשות ורכילויות.

חברה נחמדה אחרת שהוקמה, צמחה ונעלמה, היא חברת נטקטינג (שהוקמה על ידי משרד הפרסום טמיר כהן). החברה הייתה למעשה אתר שהוקם כמה שעות לאחר רצח רבין ב-1995 כעמוד זיכרון, שכלל אפשרות להדלקת נר זיכרון וירטואלי. ב-1998 הפך האתר לפורטל תוכן, וניסה להתחרות בוואלה וב-IOL, אבל ללא הצלחה מרובה.

הייתה עוד המצאה חשובה, שהומצאה גם היא בארץ: יובל שחר, אחד הגאונים שצמח פה אז, פיתח והקים את חברת אינפוגיר, שאפשרה חיבור של טלפון לאינטרנט. אחרי שמכר את אינפוגיר לסיסקו, עבר יובל לאחת החברות המדהימות שאי פעם הוקמו כאן ואותה אנו שומרים ל"הכרזה של השנה". את ה-הכרזה אנחנו מעניקים לשלישייה נוספת שעשתה את "זה" - בארץ התמודד בהצלחה ד"ר אלון גנור עם קשיי הטכנולוגיה, וביחד עם שני חבריו, ליאור הרמתי ואלון כהן, הם הקימו את ווקל-טק. החברה הישראלית שהמציאה למעשה את ה-VoIP. רק תחשבו מה סקייפ היו עושים היום ללא צמד האלונים וליאור.

מה-PC הראשון ועד הטאבלט: 30 שנות מיחשוב אישי



Obama Orders Improvements in Security Policies
E.P.A. Seeks Rules for Power Plants Causing Sulfur Dioxide
If adopted, the new rules would improve the way power plants are regulated and will also help to reduce health hazards.