

# מאובמה ועד קים ג'ונג-און: אלו הם הסמארטפונים של מנהיגי העולם

בדיקה בכיסים של הפוליטיקאים החזקים בתבל תחשוף בפנינו תוצאות סלולריות מפתיעות: נשיא עם חיבה מיוחדת לבלקברי, אשת מלוכה חובבת iPad, דיקטטור שמעדיף דווקא תוצרת חוץ ומנהיג שמרן שאוהב את אנדרואיד • מפתיעה בהיעדרה: סמסונג

## יניב הלפרין

עם העולם שמחוץ לה, שליט המדינה, **קים ג'ונג-און**, לא מחזיק בטלפון המקומי Arirang - אלא במכשיר של HTC הטיוואנית. הדיקטטור מפיונגיאנג הוא הבעלים של HTC Butterfly, שמשותווה למכשיר הדגל שלה, HTC One. ייתכן שירצה לקנות מכשיר דומה לבתו, **שדניס רודמן**, לשעבר כוכב ה-NBA, דיווח באחרונה על קיומה לאחר שביקר בצפון קוריאה.

נעבור לשכנתה ולבת בריתה הכמעט יחידה של צפון קוריאה, ונגלה שהגברת הראשונה של סין, **פנג לי יואן**, מחבבת את אפל ואוחזת ב-iPhone 5. לא ידוע איזה מכשיר חכם יש לבעלה, **קסי ג'ינפינג**, או אם בכלל. נראה שהוא מעולם לא צולם עם סמארטפון. לעומת זאת, נפוצו תמונות של אשתו מצלמת ב-iPhone 5 שלה במהלך סיור עם כמה אנשים. עוד דמות מעניינת באסיה היא ראש ממשלת תאילנד, איגלוק שינוואטרה, שממש אוהבת סמארטפונים. היא אוחזת בלא פחות מחמישה מכשירים חכמים, אחד מהם הוא Lumia 920 של נוקיה.

ממש כמו עמיתו מוויינגטון. הוא מתגאה בו עד כדי כך, שהראה אותו לקהל שבא לשמוע אותו לפני כשנה בדובאי.



המלכה אליזבת (צילום: האתר הרשמי של בית המלוכה הבריטי)

העובדה שקמרון ומנהיגים בריטיים אחרים ממשיכים להשתמש בבלקברי שלהם מעוררת תמיהה. זאת נוכח הטענה שמשרד התקשורת הבריטי הצליח לפרוץ למכשירי בלקברי של פוליטיקאים ממדינות שונות בעולם, בישיבות רבות שהתקיימו בלונדון ב-2009.

**ברק אובמה, ולדימיר פוטין** ויתר המנהיגים הגדולים עוסקים באופן טבעי בעניינים שברומו של עולם. אבל כמו כל אחד מאיתנו, גם הם משחיתים את זמנם עם המכשיר החכם שלהם.



ברק אובמה, נשיא ארצות הברית (צילום: האתר הרשמי של הבית הלבן)

הרבה מהם, כמונו, מפתחים חיבה למכשיר שלהם - ואף יותר מכך. לדוגמה, על פי אתר TheNextWeb, אובמה מעריך את מכשירי בלקברי, ותאמינו או לא, משפחת המלוכה הבריטית מאוהבת באפל ומנהיג צפון קוריאה מעדיף דווקא מכשיר תוצרת זרה.

הסיור שלנו מתחיל בבית הלבן. הנשיא האמריקני נצמד לבלקברי האהוב שלו עוד לפני שנכנס לתפקיד. עם היבחרו לעמוד בראש המעצמה הגדולה בעולם הוא נלחם עם אנשי השירות החשאי של ארצות הברית כדי שיוכל לשמור על המכשיר של היצרנית הקנדית. אגב, לא כל בני המשפחה שלו יסכימו עם אהבתו הסלולרית - בנותיו, מתברר, בכלל מעדיפות iPhone.

גם בארמון בקינגהאם, ובכלל במשפחת המלוכה הבריטית, מאוהבים במכשירים של ענקית הטכנולוגיה אפל. על פי דיווחים, המלכה **אליזבת** הורתה לצוות שלה לקנות לה מכשיר iPad. נכדיה, הנסיכים **ויליאם הארי**, נראו באולימפיאדה שהתקיימה בלונדון בקיץ אשתקד משתמשים במכשירי iPhone. לעומת בני משפחת המלוכה, **דיוויד קמרון**, ראש ממשלת בריטניה, מעדיף את בלקברי -



אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה (צילום: האתר הרשמי של ממשלת גרמניה)

סוגרת את הרשימה **אנגלה מרקל**, שנבחרה לכהונה נוספת כקנצלרית גרמניה. כמו אובמה וקמרון, גם לה יש מכשיר של בלקברי - ה-Z10. עם זאת, בתמונה שצולמה באחרונה נראתה מרקל לא מרוצה ממנו. ייתכן שבתור מנהיגת המדינה עם כלכלה מהבולטות בעולם, היא הבינה את מצבה של בלקברי, שעתידה להימכר.



ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה (צילום: האתר הרשמי של ממשלת רוסיה)

ולדימיר פוטין, מנהיג אירופי אחר, התגאה ב-2010 בכך שאין לו טלפון נייד כלל. עם זאת, אתר Techweb דיווח, כי הנשיא הרוסי מחזיק החל מהשנה שעברה ב-MTS-Glonass 945, מכשיר מבוסס אנדרואיד מתוצרת מקומית. על אף שצפון קוריאה היא מדינה מבודדת, השלטונות מונעים מאזרחיה כמעט כל קשר